

Deze tekst verscheen als kerkbladmeditatie in het Hervormd Kerkblad van Hendrik-Ido-Ambacht in 2013. Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Alles vervuld

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen (Efese 4:10. Herziene Statenvertaling)



Jezus vervult alles. Als ik dat lees, ben ik al protestant geneigd om dat leerstellig op te vatten. Hij vervult alle voorwaarden, of alle profetie. Dan zie ik een lijst voor me, met bijbelteksten of eisen, met hokjes ervoor die worden afgevinkt: dit vervuld, dat vervuld – een eindeloos formulier waarop niets vergeten mag worden. Vinkjes in hokjes – kooivogeltjes...



Jezus vervult alles. Daarbij denkt Paulus niet aan formulieren en voorwaarden, maar aan de kosmos, het universum, heel de wereld, alle ruimte, alle gedachten en alle gevoel – hij denkt aan Pinksteren. Jezus onze Heer is opgevaren ten hemel, Hij is alle beperkingen van het aards-lichamelijke bestaan ontstegen, om alles te doordringen met zijn Geest. Dat is de Geest van genade, vergeving, liefde en vrede. Die vervult alles. Er is geen atoom in het universum die er niet door is aangeraakt.



De Geest van God: geen vinkje in een hokje, maar een vrije Vogel, de vleugels van Gods licht waar heel het universum van straalt. Hij nodigt ons met Pinksteren uit om ook uit onze hokjes te komen, en om te vieren dat alles van Hem vervuld is.



De Nieuwe Bijbelvertaling geeft Efese 4:10 ook mooi weer:
Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

Ds. Piet van Veldhuizen