

Soms verlang ik zo naar een God
met een bijl of een bezem,
die schoon schip maakt
die alles wegvaagt daarginds,
het kwaad, de anderen,
heel dat gedoe,
zodat ik hier ongestoord
mijn eigen Kerstfeest kan vieren.

Maar dan komt Hij en kijk,
Hij legt een Kind in mijn armen
zo klein en kwetsbaar -
voortaan ben ik zijn oren en ogen,
zijn handen en voeten, zijn alles,
en het lijkt wel de bedoeling
dat ik de straat op ga
om het Kind voor te stellen
aan de burens, aan de wereld.

Stampvoeten en schreeuwen
is er even niet bij.
Zachtjes, teder, vredig -
Ik draag hem op handen,
of is Hij het
die mij heeft beetgenomen?



Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een hoopvol jaar 2016 toe!
Contactpersonen en Kerkenraad van De Ark