

*De kerkenraad en contactpersonen van Wijkgemeente De Ark wensen u vrede en vreugde, zegen en bezieling, voor de Kerstdagen en voor het komende jaar!*

Het Kerstkind een plek geven  
in je hart, in je huis -  
dan moet je ook zijn moeder binnenlaten  
en die man die erbij is  
*is hij nou de vader of niet,  
zijn ze getrouwd,  
zijn ze te vertrouwen?*



Ik kan toch niet zeggen aan de deur:  
Geef dat Kind maar,  
en veel succes verder?

God in je hart,  
zijn licht in je leven:  
het zet de deur open  
voor heel de wereld.

