

*Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.*

**De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – [www.woordenmetzielenzin.nl](http://www.woordenmetzielenzin.nl)**

## Meditatieve teksten rond Kerst

1. Alles wat God aan ons te zeggen heeft  
heeft Hij in onze handen neergelegd:  
een weerloos kind  
- geen bulderende stem  
die zegt “je moet”, “je mag niet”  
of “ik zal je”,  
maar kinderogen die om aandacht vragen,  
om liefde, koestering en spel.  
Dat is hoe Hij de wereld redden wil:  
niet met een harde hand,  
met grote stappen,  
niet door ons ongenadig aan te pakken,  
maar door ons nieuwe tederheid te leren.  
Alles wat God aan ons te zeggen heeft  
heeft Hij in onze handen neergelegd:  
een weerloos kind.
  
2. Een lichtpunt  
zich verliezend in het duister  
wie het niet nodig heeft  
heeft niets gezien  
maar jij  
je staart ernaar  
tot het je blikveld vult  
en meedanst in je hart  
zo klein het is  
het is zo groot  
het is HIJZELF  
die in ons midden woont
  
3. Kerstfeest -  
  
God legt zijn vrede in ons leven,  
zijn liefde, stralend lichtpunt in ons midden, niet dat opeens alles is opgelost en alle pijn  
voorbij,  
maar als een kind dat bij je komt logeren,  
zo helpt Hij je de lange winter door  
totdat het zomer wordt

4. Zie voor een korte kerstgroet in 2014 [deze link](#).