

Meditatieve teksten rond Kerst

1. Alles wat God aan ons te zeggen heeft
heeft Hij in onze handen neergelegd:
een weerloos kind
- geen bulderende stem
die zegt “je moet”, “je mag niet”
of “ik zal je”,
maar kindergen die om aandacht vragen,
om liefde, koestering en spel.
Dat is hoe Hij de wereld redden wil:
niet met een harde hand,
met grote stappen,
niet door ons ongenadig aan te pakken,
maar door ons nieuwe tederheid te leren.
Alles wat God aan ons te zeggen heeft
heeft Hij in onze handen neergelegd:
een weerloos kind.

2. Een lichtpunt
zich verliezend in het duister
wie het niet nodig heeft
heeft niets gezien
maar jij
je staart ernaar
tot het je blikveld vult
en meedanst in je hart
zo klein het is
het is zo groot
het is HIJZELF
die in ons midden woont

3. Kerstfeest -

God legt zijn vrede in ons leven,
zijn liefde, stralend lichtpunt in ons midden, niet dat opeens alles is opgelost en alle pijn
voorbij,
maar als een kind dat bij je komt logeren,
zo helpt Hij je de lange winter door
totdat het zomer wordt

Het citeren of doorgeven van deze teksten is toegestaan, mits met bronvermelding.
De auteur van deze teksten is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl