

Hij had zich nergens wat van aan hoeven trekken –
had een rustig leven in Galilea kunnen leiden,
of oud kunnen worden als een gevierd spreker en genezer.

Maar Hij koos ervoor, die zware weg te gaan
door de donkere diepten van leven en dood,
de stem van het lijden tot zich door te laten dringen,
zijn hart niet toe te sluiten, kwetsbaar te blijven,
de dingen eerlijk bij de naam te noemen -
in Hem was God zelf bij de mensen.

Hij wilde niet zichzelf redden, maar de wereld.
Hij zegende ook degenen die Hem vervloekten.
Ook voor wie hem veroordeelde bleef Hij ruimte houden.
Hij oefende liefde en waarheid tot de dood erop volgde,
maar de dood was niet het einde.

Op het Paasfeest vieren we dat Christus is opgestaan.
Moge Hij opstaan in het leven van ieder van ons.

De kerkenraad en contactpersonen van wijkgemeente De Ark wensen u een gezegend en vrolijk Paasfeest toe

