

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Meditatieve teksten rond Pasen

1. Nieuw leven ontluikt, het is lente,
en stralende engelen roepen
dat de Heer is opgestaan,
de macht van de dood gebroken.

Daar sta je dan met je getekende leven,
met de last van zoveel herinnering -
het juicht om je heen maar nog niet in je hart,
en toch wordt het lied op je lippen gelegd,

neuriënd ga je, schoorvoetend op weg
in het nieuwe licht van een nieuwe dag.

2. Soms is je bestaan
een doodlopend straatje,
een nauwe spelonk.
Aan weerszijden veel te dichtbij
de muren van wat er gebeurd is.
Je kunt niet terug
en niet verder.

Totdat een engel
van ergens daarbuiten
vlak vóór je een zware steen wegrolt.
Zonlicht valt binnen,
de ruimte wordt wijder,
en naast je wordt Jezus wakker.
“Doe zoals ik”, zegt hij,
“leg de doodswindsels af,
ga het licht tegemoet.”

Rustig komt hij overeind
nodigt je mee naar buiten
en samen loop je
een nieuwe wereld binnen.

3. Voor een gezegend Paasfeest
is er eerst een stille week -
goede vrijdag, stille zaterdag.

Je ziet heel je leven onder ogen,
je zet je pijn en moeite op een rij,
je noemt de schuld bij de naam,
die van jou en die van anderen,
je geeft toe hoe kwaad je bent
of hoe teleurgesteld,
je bedenkt hoeveel verlies
of onrecht je geleden hebt.
je erkent hoe wankel je geloof is..

Voor een gezegend Paasfeest
is er eerst een nacht
waarin je al je zekerheden loslaat
reddeloos overgeleverd
aan God

4. Zoals klein hoefblad
onder paden sluimert
maar in het voorjaar
door het asfalt barst
en in de scheuren groeit
om stralend geel te bloeien,
zo is Gods kracht in ons -

Taaier als het asfalt ons bestaan
donker en zwaar
onder een dichte hemel,
maar onder ons is God:
van binnenuit, dikwijls
door onze zwakke plekken heen
laat Hij in onze dood
nieuw leven bloeien