

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Gedicht bij Pinksteren

Pasen en Pinksteren: dezelfde dag
zevenmaal zeven dagen doorgerijpt
van dat het licht werd, tot mijn ziel begrijpt
dat Christus leeft en dat ik leven mag.

Van angstig ongelooft bij volle maan,
van zwarte velden met een waas van groen,
tot zingend koren in de volle zon,
een hoogopgaande zee van gouden graan.

Pasen is opstaan na een slechte nacht
en nog niet weten welke dag het is
en langzaam wennen aan het nieuwe licht,
loskomen uit het duister en zijn macht

totdat je volstroomt met Gods goede Geest
en weer ervaart dat dit het leven is,
dat wat niet goed was je vergeven is
zevenmaal zevenmaal: het Pinksterfeest.

(Pinksteren 2011)