

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Herfst

Geen ander jaargetijde is zo hevig,
zo woest of zo verstild, het lage licht,
de diepe kleuren als een laatste woord
voordat het winter wordt

De nevels spreken van een groot geheim
dat op het weiland ligt of uit de bossen komt,
je huivert als het plotseling om je heen is
en toch ontastbaar blijft

Het zijn de dagen van de oogst, de bomen
laten hun vruchten en hun lover vallen,
ze schenken met hun opbrengst het besef
dat alles eindig is

Dit is een tijd van diepe dankbaarheid,
van vage onrust over het voorbijgaan
van alles om mij heen, en van verlangen
naar wat ik nog niet ken

God, laat uw zegen op ons leven rusten,
maak onze dagen van uw vrede vol
geef ons de moed tot meegaan met de tijd
en draag ons in uw hart

(Herfst 2011)