

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Alfabetpsalm

naar het voorbeeld van Psalm 145

Alles zingt en zindert van U, God,
Bloemen die bloeien, bomen en bergen,
Cirkelend rondom de bron van uw kracht,
Daverend van geestdrift of doezelend stil –
Eeuwig omgeeft U ons eindige leven,
Fenomenaal is uw vormende kracht,
Groot is uw liefdevolle trouw,
Heerlijk is het in uw handen te leven,
Iedereen jubelt het uit,
Jubelt het uit van euforisch genot,
Kinderen en bejaarden, zelfs ik,
Liefde vervult zelfs ons leed en ons lijden,
Mateloos bent U in goedheid voor ons,
Niemand valt buiten uw hart,
Overal zijn wij omvangen door U;
Prachtig en stralend is iedere dag,
Rijp en groen, alles richt zich op U,
Straks zal alles in U zich vervullen:
Talen en beelden, geuren, muziek,
U bent begin en einde van alles,
Voor en achter, boven en onder,
Waar ik ook kijk, nergens ontbreekt U,
IJverig schrijf ik uw wonderen uit.
Zonder U zou er geen zaligheid zijn.

Een aantal Psalmen in de bijbel is alfabetisch opgebouwd: elke volgende zin begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. De langste Psalm, 119, heeft telkens acht dubbelregels die alle met dezelfde letter beginnen, en zo het hele alfabet door, 22x8 dubbelregels. De overdaad aan herhaling in zulke liederen hoort erbij: je wilt van A tot Z je geestdrift uiten.