

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Hier sta ik

Ik breid mijn armen uit
een machteloos gebaar,
ik weet het ook niet meer,
hier sta ik, God, het oordeel is aan u

Dan kijk ik links en rechts
naar mijn gespreide vingers
want daar is onverwachts
iets aan de hand

Daar is de zon die warm
mijn open hand beschijnt
als een gebaar van boven
dat ik er toch mag zijn

En als ik stil blijf kijken
prikt midden in mijn handpalm
de warmte van mijn hart
het zonlicht tegemoet

Daar sta ik dan,
nog even machteloos
maar vol van Gods genade
en badend in zijn licht.

(Januari 2011)