

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – [www.woordenmetzielenzin.nl](http://www.woordenmetzielenzin.nl)

*Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. Lucas 10:41-42*

### **Marta (m/v)**

Kijk die Maria's nou,  
je ziet ze overal,  
ze staan te staan  
of zitten zo maar wat,  
starend en vol verlangen  
of met een stil verdriet,  
de handen in de schoot of op het hart,  
maar iets doen? Ho maar.

Nee, dan wij,  
de Marta's van de wereld,  
die worden niet gezien en niet geteld  
omdat ze meestal ergens anders zijn:  
ze zorgen voor het eten en de was  
en houden stipt het huishoudboekje bij,  
ze doen aldoor de honderdduizend dingen  
waar geen Maria oog voor heeft,  
waar zelfs de Heer van denkt: dat komt wel goed –  
maar iemand moet het doen,  
toch?

En trouwens, zie jij mij daar al zo zitten?  
Mijn handen zijn daar te onrustig voor  
en ook mijn hoofd blijft liever in beweging.  
Want stel je voor, als ik de stilte zoek,  
wat er dan bovenkomt aan pijn en wrok en woede  
en weet ik wat nog meer.

Dus Heer, laat mij maar draven,  
en als ik weer eens zo'n Maria zie  
dan steek ik wel een kaarsje bij haar aan  
*(o wacht, zijn er nog lucifers in huis?)*  
of denkt u dat ik ooit, als hopeloos geval,  
of nu, zoals ik ben – dat ik u volgen kan?

(14 september 2014)