

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Abraham en Melchizedek
(bij Genesis 14)

Vanaf de heuvels van je eenzaamheid
zag je de wereld razen daar beneden,
de chaos en het machtsvertoon, de strijd –
wat was je zuinig op je eigen vrede

totdat de plicht, de broedertrouw je dwong
om af te dalen in het strijdgewoel;
je ging, je zag, je had geen keus, je won
met lede ogen en een slecht gevoel.

Toen kwam jou daar die vreemde priester tegen
die koning van een bovenaardse stad,
en groette je met brood en wijn en zegen

en alle last en druk viel van je af,
je hebt je vrede zomaar teruggekregen
alsof je heel dicht bij de hemel was.

ds. Piet van Veldhuizen