

*Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.*

**De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – [www.woordenmetzielenzin.nl](http://www.woordenmetzielenzin.nl)**

Drie weken na Pasen

De Heer was opgestaan, Gods wereld had  
het slavenleven achter zich gelaten;  
nu kwam een vrije tijd vol goede daden  
waarop het oude kwaad geen vat meer had

Je zag het aan het brood, hoe dun het was:  
alleen het reine meel met zuiver water,  
het was de pure eenvoud van genade,  
een leven dat niets opgeblazens had.

En alles wat ons altijd had beklemd  
was op die morgen van ons afgegleden.  
De vrijheid waarvoor God ons had bestemd  
ontvingen we – een week of drie geleden.

Nu zijn we weer aan rijzend brood gewend  
en om bevrijding wordt opnieuw gebeden.

(Tussen Pasen en Pinksteren, 2014)