

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Notre Dame d' Orcival (Auvergne)

Maria, zinnebeeld van het geloof
en van de kerk,
met alle aandacht bij de Heer,
ze wacht en weet nog niet
wat hij nu denkt of wat hij zeggen zal.

Ze heeft de Waarheid niet in pacht,
maar draagt hem op haar schoot,
een wakker kind dat vragen stelt
waarop je zomaar niet het antwoord weet.

Haar handen zijn bereid om hem te steunen
maar houden hem niet vast,
ze vraagt hem niet, zich naar haar om te draaien,
ze weet dat hij moet gaan en zij moet volgen.

In stille aandacht vloeien ze ineen:
de wijsheid van het Boek en van het Kind,
en van haar die alleen een plek wil zijn
waar God in deze wereld wonen kan.

(januari 2012)

