

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Pinksteren

Zet nu de ramen open voor de wind –
niet voor een storm van woede en geweld,
niet voor een vlaag van hebzucht of van geld
maar voor de kracht waarmee je wordt bemind.

Zet nu de deuren open voor het vuur –
niet voor het vuur van oorlog en van strijd,
van mijn gelijk en mijn verbetenheid
maar voor een gloed die teder is en puur.

Het vuur dat vlamde op het Pinksterfeest
verteerde zelfs geen haar op iemands hoofd

en door de wind, de adem van de Geest
werden die tere vlammen niet gedoofd.

Zo is Gods liefde, zo is het geweest.
Laat het zo altijd zijn. God zij geloofd.

ds. Piet van Veldhuizen