

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – [www.woordenmetzielenzin.nl](http://www.woordenmetzielenzin.nl)

*De steen die geen metselaar  
kon gebruiken, werd hoeksteen.  
Zo is het geschied van godswege –  
begrijpen zal ik het nooit*

*(Huub Oosterhuis bij Psalm 118 : 22-23)*

Als wij iets bouwen –  
een huis, een samenleving, een kerkgemeenschap,  
dan zoeken we stenen en mensen  
die zich makkelijk voegen,  
zich goed laten stapelen,  
gelijkmatig, rechthoekig, geen rare kantjes.

Toch komt er een keer  
dat je die éne nodig hebt,  
die nergens paste,  
die mislukt leek, scheef,  
je kon er niets mee beginnen,  
hij was al afgedankt.

De sluitsteen in het een gewelf:  
zo scheef als hij is  
vangt hij de spanningen op,  
alles leunt tegen hem aan,  
hij bundelt alle kracht,  
laat alles tot zijn recht komen.

Zo is de liefde  
en zo is de Heer:  
wie erbij staat en toekijkt  
zal denken: dat gaat niet werken,  
daar red je de wereld niet mee –  
maar gun hem zijn plaats  
in je hart, in je wereld  
en alles valt op zijn plek.