

Het citeren of doorgeven van deze tekst is toegestaan, mits met bronvermelding.

De auteur van deze tekst is Piet van Veldhuizen – www.woordenmetzielenzin.nl

Wonderbare spijziging

Een jongen heeft zojuist een mand gebracht:
vijf kleine broden en een beetje vis.
“Voor alle arme mensen”, zei hij zacht,
“en neem ook zelf maar als er over is.”

Ik zag zijn grote ogen en ik wist
met hoeveel recht hij op een wonder wachtte:
hij had geen woord van mijn verhaal gemist.
Ik nam het brood, tot geen verweer bij machte..

Nu scheur ik het uiteen terwijl ik fluister
dat het verhaal vooral symbolisch was.
Ik bid, maar in het invallende duister
houden mijn zinnen geen gedachte vast.

Het brood wacht, klefgeknepen in mijn vuisten.
Een vogel pikt de kruimels uit het gras.