

CHASSIDISCHE LEGENDEN



-KLEZMERMUZIEK EN VERHALEN 15 MAART

-LEZING 23 MAART



-CURSUS SJABLONEREN 13/20/27 MAART



Klezmeravond – zaterdag 15 maart 2014 – 20:00 uur

Klezmer is joodse volksmuziek uit Oost-Europa, met vrolijke én melancholische klanken die verwant zijn met zigeunermuziek. Deze muziek hoort onlosmakelijk bij de chassidische verhalen die in deze periode centraal staan. Het klezmertrio Wilde Eend – Vilde Katschke in het Jiddisch - komt muziek maken op klarinet, viool en accordeon en daarnaast zal theoloog/klarinetist Gottfrid van Eck enkele chassidisch-joodse verhalen vertellen. Voor volwassenen, maar ook heel geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar! We heffen een entree van €5 om de kosten te dekken. Je kunt vooraf kaarten bestellen via opgeven@dearkonline.nl of 06-38304109.

Lezing “De Chassidische Legendes” – zondag 23 maart 2014 – 15:00 uur

Hendrik Nicolaas Werkman verbeeldde de Chassidische Legendes in twintig druksels – zie de afbeeldingen hieromheen. Reproducties daarvan hangen in maart en april in De Ark. Jan Henk Hamoen, predikant in Joure, schreef zijn proefschrift “Het schip der zotten” over de man die Werkman in contact bracht met deze verhalen en die er in de Tweede Wereldoorlog intensief met hem over correspondeerde. Op zondag 23 maart komt hij in De Ark vertellen over het chassidisme en over de vraag, waarom Hendrik Werkman zijn leven in de waagschaal stelde om deze vertellingen te verbeelden.





Cursus Sjabloneren – donderdagen 13/20/27 maart 20:00 uur

Sjabloneren is een manier van uitbeelden die heel eenvoudig maar ook heel sprekend is. Hendrik Werkman gebruikte onder andere deze techniek voor zijn hier afgebeelde druksels. Onder leiding van beeldend kunstenaar Machteld Teekens (www.machteldteekens.nl) gaan we drie avonden lang ons eigen verhaal verbinden met de bijbels-joodse thema's rond 'de weg van de mens'. We vragen €30 voor de drie avonden, en de cursus gaat door als er tenminste tien deelnemers zijn.

Voor deze activiteit moet u zich aanmelden via opgeven@dearkonline.nl of 06-38304109.

En verder

* De joodse denker Martin Buber gaf een inleiding in de chassidische levensweg in zes stappen. Op de woensdagavonden van 12 maart t/m 16 april lezen we telkens een hoofdstuk van zijn boekje *De weg van de mens*. Deze leeskring begint om 20:15 aansluitend aan het liturgisch avondgebed.

* Zowel in de zondagse kerkdiensten (10:00 uur) als de avondgebeden op woensdag (19:30 uur) van 5 maart tot en met Paasmorgen 20 april lezen we de levens- en lijdensweg van Jezus naast die van het chassidische jodendom.



Financiering van dit project

Dit passieproject brengt aanzienlijke kosten met zich mee. We hopen dat in principe elk onderdeel bekostigd kan worden uit de bijdragen van de deelnemers. De platen van Hendrik Werkman, hoogwaardige reproducties die in beperkte oplage zijn gemaakt, willen we na Pasen te koop aanbieden voor €40 per stuk om het aanschafbedrag en bijkomende onkosten van het project terug te winnen. Als iemand toezegt een bepaalde plaat te kopen, zal de lijst van een kleine rode sticker worden voorzien.

Mochten we uit dit project een positief saldo overhouden, dan zal dit worden bestemd voor de instandhouding van de Dijkssynagoge te Sliedrecht, voor ons de dichtstbijzijnde plek waar joodse sjabbatsvieringen plaatsvinden. In het verleden heeft het Paasfeest dikwijls tot christelijke agressie tegen joden geleid. Het zou mooi zijn als juist de opbrengst van een Paasproject eraan zou kunnen bijdragen dat de synagoge in onze regio kan blijven bestaan.



In de kerkzaal van pastoraal centrum De Ark hangen in maart en april 2014 twintig kleurige sjabloondrukken. Het zijn druksels die de Groningse kunstenaar Hendrik Werkman tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte – het was onderdeel van het verzetswerk waarvoor hij in april 1945 door de bezetter werd gefusilleerd. De druksels verbeelden joodse verhalen, de zgn. Chassidische Legendes, die spelen in joods Oost-Europa in de 18^e eeuw. Het chassidisme was een mystieke beweging die vrolijkheid en glans bracht in het harde, onzekere en vaak armoedige leven van de joodse gemeenschap.



Pastoraal Centrum De Ark
Olijfgaarde 11 - 3344RP Hendrik-Ido-Ambacht
078-6820648 / 06-38304109 (ds. P.v.Veldhuizen)
www.dearkonline.nl - @hiark