

# DE WEG VAN DE MENS

Op weg naar Pasen 2014  
met de chassidische  
legenden

Pastoraal Centrum De ARK  
Olijfgaarde 12 H.I.Ambacht

## Veertigdagentijd

Voor de zes of zeven weken voorafgaande aan Pasen worden diverse namen gebruikt: **lijdenstijd**, omdat we in deze periode stilstaan bij de lijdensweg van Jezus, en ook bij het lijden in de wereld om ons heen; **passietijd**, want 'passio' is het oude latijnse woord voor 'lijden' – denk maar aan de *Mattäuspassion*, het verhaal over het lijden van Jezus zoals Bach het op muziek heeft gezet en dat in deze weken weer door talloze mensen zal worden

meebeleefd; **vastentijd**, omdat vanouds in deze tijd soberheid in acht genomen werd, uit respect voor het lijden van Jezus maar ook omdat ons lichaam daar aan het einde van de winter erg bij gebaat is; **veertigdagentijd**, omdat we veertig doordeweekse dagen tellen vanaf 'aswoensdag', de eerste dag van deze periode, tot aan de Paasnacht. Zoals Jezus ooit veertig dagen in de woestijn was, nemen wij veertig dagen van bezinning en inkeer in acht. Veertig doordeweekse dagen, want de zondagen zijn niet meegeteld: dat zijn ook in deze tijd feestdagen, die in het teken staan van de opstanding van onze Heer.

*Deze folder geeft een overzicht van alle activiteiten in De Ark waarmee we deze bijzondere periode vorm geven. Zie ook [www.dearkonline.nl](http://www.dearkonline.nl)*



## **De weg van de mens**

Dit is de titel van een indrukwekkend boekje van de joodse wijsgeer en verhalenverteller Martin Buber, dat als leidraad voor deze periode zal dienen. Het gaat in zes stappen over de weg die ieder mens kan gaan om tot zichzelf, tot God en tot zijn bestemming te komen. Het is spannend om met behulp van dit boekje de verbinding te leggen tussen de bijzondere (lijdens)weg van Jezus en ons eigen levenstraject. De thema's van de zondagen (in het schema) zijn dan ook aan de hoofdstukken van dit boekje ontleend. Op de woensdagavonden vanaf 12 maart is er na het avondgebed een leeskring waar we telkens een hoofdstuk samen lezen.

## **De Chassidische Legenden**

In De Ark hangen in deze periode twintig kleurenlitho's die in de Tweede Wereldoorlog gemaakt en clandestien gedrukt werden door de Groningse kunstenaar Hans Werkman. Ze verbeelden joodse verhalen die allemaal cirkelen rond de figuur van Baäl-Sjem. Hij was de stichter van de joods-mystieke beweging van het chassidisme in het 18<sup>e</sup>-eeuwse Rusland en Polen, waar voor talloze joden het hele leven lijdenstijd was. Deze verhalen zullen op de zondagen en in de woensdagavondgebeden een rol spelen. Ze geven een bijzonder reliëf aan het lijdensverhaal van Jezus.

## **Woensdagavondgebeden**

Met ingang van Aswoensdag, de dag waarop de veertigdagentijd begint, zullen we tot aan Pasen op elke woensdagavond om 19:30 een liturgisch avondgebed (vesper) hebben. De voorbereiding en uitvoering van deze korte vieringen gebeurt als een gezamenlijk project met De Open Hof, maar alle vespers vinden plaats in De Ark. Ze duren ongeveer een halfuur.

## **Klezmermuziek en verhalen**

Klezmer is joodse volksmuziek uit Oost-Europa, met melancholieke klanken die een beetje aan zigeunermuziek doen denken. Het hoort onlosmakelijk bij de verhalen die in deze periode centraal staan. Het klezmer-trio Vilde Katschke (klarinet, viool en accordeon) komt muziek maken en theoloog/klarinetist Gottfrid van Eck zal verhalen vertellen. Ze zullen ons ook een paar joodse liedjes aanleren. Ook heel geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar! We heffen een entree van €5 om de kosten te dekken. Je kunt vooraf kaarten bestellen. Zie ook [www.wilde-endproducties.nl](http://www.wilde-endproducties.nl).

## **Lezing “De Chassidische Legenden”**

Jan Henk Hamoen, predikant in Joure, schreef zijn proefschrift over de totstandkoming van de litho's van Hans Werkman en over de correspondentie die Werkman tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde met een predikant, August Henkels, over de actuele betekenis van de chassidische legenden. Op zondag 23 maart komt hij hierover in De Ark vertellen. De lezing begint om 15:00 uur.

## **Workshop Sjabloneren**

Sjabloneren is een manier van uitbeelden die heel eenvoudig maar ook heel sprekend is – zie bijvoorbeeld de afbeelding voorop deze folder, van één van de twintig kunstwerken van Hans Werkman die in De Ark zullen hangen. Machteld Teekens gaat drie avonden met deze techniek aan de slag, aan de hand van bijbels-joodse thema's rond 'de weg van de mens'. De kosten inclusief materiaal bedragen €30 voor de drie avonden, en de workshops gaan door als er tenminste tien deelnemers zijn.

## **Financiering van dit project**

Dit passieproject brengt aanzienlijke kosten met zich mee. We hopen dat in principe elk onderdeel bekostigd kan worden uit de bijdragen van de deelnemers. De platen van Hans Werkman, hoogwaardige reproducties die in beperkte oplage zijn gemaakt, willen we na Pasen te koop aanbieden voor €40 per stuk om het aanschafbedrag en bijkomende onkosten van het project terug te winnen. Als iemand toezegt een bepaalde plaat te kopen, zal de lijst van een kleine rode sticker worden voorzien.

Mochten we uit dit project een positief saldo overhouden, dan zal dit worden bestemd voor de instandhouding van de Dijksynagoge te Sliedrecht, voor ons de dichtstbijzijnde plek waar joodse sjabbatsvieringen plaatsvinden. In het verleden heeft het Paasfeest dikwijls tot christelijke agressie tegen joden geleid. Het zou mooi zijn als juist de opbrengst van een Paasproject eraan zou kunnen bijdragen dat de synagoge in onze regio kan blijven bestaan.



## Op weg naar Pasen 2014 – alle data in één schema:

<b>Dag</b>	<b>Datum</b>	<b>Activiteit</b>	<b>Thema</b>	<b>Aanvang</b>
Woensdag	5 mrt	Vesper		19:30 uur
<b>Zondag</b>	<b>9 mrt</b>	<b>Kerkdienst</b>	ZELFBEZINNING	<b>10:00 uur</b>
Woensdag	12 mrt	Vesper		19:30 uur
Woensdag	12 mrt	Leeskring	De weg van de mens I	20:15 uur
Donderdag	13 mrt	Workshop*	Sjabloneren	20:00
Zaterdag	15 mrt	Klezmer-avond	Joodse muziek&verhalen	20:00
<b>Zondag</b>	<b>16 mrt</b>	<b>Kerkdienst</b>	DE BIJZONDERE WEG	<b>10:00 uur</b>
Woensdag	19 mrt	Vesper		19:30 uur
Woensdag	19 mrt	Leeskring	De weg van de mens II	20:15 uur
Donderdag	20 mrt	Workshop*	Sjabloneren	20:00
<b>Zondag</b>	<b>23 mrt</b>	<b>Kerkdienst</b>	VASTBESLOTENHEID	<b>10:00 uur</b>
Zondag	23 mrt	Lezing	Chassidische legenden	15:00 uur
Woensdag	26 mrt	Vesper		19:30 uur
Woensdag	26 mrt	Leeskring	De weg van de mens III	20:15 uur
Donderdag	27 mrt	Workshop*	Sjabloneren	20:00
<b>Zondag</b>	<b>30 mrt</b>	<b>Kerkdienst</b>	BIJ ZICHZELF BEGINNEN	<b>10:00 uur</b>
Woensdag	2 apr	Vesper		19:30 uur
Woensdag	2 apr	Leeskring	De weg van de mens IV	20:15 uur
<b>Zondag</b>	<b>6 apr</b>	<b>Kerkdienst</b>	ZICH NIET MET ZICHZELF BEZIGHOUDEN	<b>10:00 uur</b>
Woensdag	9 apr	Vesper		19:30 uur
Woensdag	9 apr	Leeskring	De weg van de mens V	20:15 uur
<b>Palmzondag</b>	<b>13 apr</b>	<b>Kerkdienst</b>	DAAR WAAR MEN STAAT	<b>10:00 uur</b>
Woensdag	16 apr	Vesper		19:30 uur
Woensdag	16 apr	Leeskring	De weg van de mens VI	20:15 uur
<b>Witte Donderdag</b>	<b>17 apr</b>	<b>Kerkdienst</b> (H.Avonddmaal)		<b>19:30 uur</b>
<b>Goede Vrijdag</b>	<b>18 apr</b>	<b>Kerkdienst</b> (Kruisweg)		<b>19:30 uur</b>
<b>Stille Zaterdag</b>	<b>19 apr</b>	<b>Kerkdienst</b> (Dooopgedachte nis)		<b>19:30 uur</b>
<b>Paasmorgen</b>	<b>20 apr</b>	<b>Kerkdienst</b>		<b>10:00 uur</b>

Aanmelding is nodig als er een \* bij de activiteit staat.

Inlichtingen en aanmelding: [opgeven@dearkonline.nl](mailto:opgeven@dearkonline.nl) / tel. 06-38304109