

'Door een geheimenis omsloten'
Cursusprogramma

1e avond, 24/01 – Bijzondere verschijnselen: puur natuur, geschenk van God

- Aan wat voor verschijnselen denk je?
- Klein beginnen...
- Een paar 'gewone bijzondere verschijnselen'
 - Voelen dat er naar je gekeken wordt
 - Weten dat je iemand moet bellen
 - In een droom een signaal van iemand krijgen
- De spagaat van de kerk
 - De Bijbel is Gods woord, maar spoken bestaan niet en dromen zijn bedrog...
 - De kerk leeft met het 'wetenschappelijk wereldbeeld', behalve als het over haar eigen leerstellingen gaat
- Twee zoekrichtingen om het te begrijpen
 - Van de mens af 'naar boven', naar een geestelijke wereld
 - Van de mens af 'naar beneden', naar de natuur
- Hoe het in mijn leven tot nu toe is gegaan
- Mijn moeite met de term 'paranormaal'
 - Wie bepaalt wat normaal is?
 - Het ruitjespapier van de wetenschap: reductionistisch materialisme
 - Hoe gaat de kerk daarmee om?
- Bijzondere verschijnselen: het hoort bij de wereld en de wereld is van God
- Wat ik op deze eerste avond wil beweren:
 - Dat de wereldvisies van wetenschap en kerk soms geen recht doen aan alledaagse 'bijzondere' ervaringen;
 - Dat veel van die ervaringen gewoon horen bij hoe de wereld werkt;
 - Dat we daar vooral in het westerse wetenschappelijke klimaat van de laatste tweehonderd jaar de voeling mee verloren hebben;
 - Dat het goed zou zijn als zowel de wetenschap als de kerk er weer gevoel voor zouden krijgen.
- Waarover de volgende vier avonden zullen gaan
 - 2^e avond, 31/01 – De wereld volgens Rupert Sheldrake
 - 3^e avond, 07/02 – De betrekkelijkheid van het individu
 - 4^e avond, 14/02 – Het occulte en het kwaad
 - 5^e avond, 21/02 – Bijzondere verschijnselen in het gewone kerkelijk leven